

Inhoudsopgave

Visie	1
Redactioneel	1
Brief over ruimhartige opvang vluchtelingen	2
Aandacht voor de werkgroepen	3
Aanwezigheid	3
Even voorstellen: uw stagiair	3
Medeleven	4
Wekelijkse bloemengroet	4
In memoriam Sary van Oosten	4
In memoriam Marijke Dijkstra-Hoekstra	5
Bij de vieringen	6
Op het leven! Lechajim!	7
Eucharistieviering op elke 2e donderdag van de maand	8
Morgengebed op de woensdagochtend gestopt	8
Ter nagedachtenis aan onze dierbaren	8
Hulp in de Regenboog	8
Uit de AKM.....	8
Piet Pouw: nieuwe voorzitter AKM	9
Betrokkenheid, hoe verder?	10
Werk in uitvoering	11
Bestemming gelden milieufonds 2014	11
Opbrengst collecten augustus-oktober 2015	12
Digitalisering Actie Kerkbalans	13
Zelfscan Merenwijk	13
Bijeenkomsten jongerengroepen	13
De taal van muziek	14
Poëziemiddag: "Trek het je (niet) aan"	14
Film in de Regenboog	14
Het Kerstverhaal en de Bijbel	15
Persoonlijke verdieping op weg naar Kerstmis	15
Schortenproject Sary	15
Project Astrid Delleman in Nicaragua	16
Wij en het Wijkbedrijf Merenwijk	16
Naar het stadsklooster in Den Haag	17
Uitnodiging projectkoor Kinderkerstfeest	17
De kindernevendienst in de Advent	17
Muziek in de Advent: J.S. Bach,	18
Weihnachtsoratorium	18
Wereldgebedsday	18
Theologie voor geïnteresseerden	18
De Samenleesbijbel	19
De voorbereiding	19
Agenda	20

Visie

In 'De Regenboog' komen we als christenen uit verschillende kerkelijke tradities bijeen om samen ons geloof te beleven, te vieren, te belijden en te verdiepen. Geïnspireerd door de Bijbel willen we elkaar bemoedigen om te leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd.

De oecumene is voor ons de weg om ons geloof op een open manier te ervaren, in vieringen, leren en dagelijkse activiteiten.

In verbondenheid met de kerken waaruit we voortkomen, zoeken we naar wat ons bindt en

naar mogelijkheden om elkaar met de veelkleurigheid van ons geloof te verrijken.

We willen een open uitnodigende gemeenschap zijn en een gastvrij huis voor wie behoefte heeft aan steun, aandacht of warmte.

We voelen ons betrokken bij mensen, dichtbij en veraf, met al hun verschillende culturen en religieuze achtergronden en willen vanuit ons geloof een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin ieder mens tot zijn recht kan komen.

Redactioneel

Er is veel te doen in en rond de Regenboog.

Daarvan getuigt het dikke Bulletin, dat nu voor u ligt.

Na het openingsartikel beginnen we met mededelingen van Marianne Hoogervorst en Inge Smidt. We gaan verder met het artikel van Eric Citroen, die bij de Regenboog stage komt lopen.

De afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van Sary van Oosten en Marijke Dijkstra-Hoekstra. Inge schreef hun in memoriam.

Het Bulletin vervolgt met aankondigingen van een aantal vieringen, de droevige mededeling dat er geen morgengebed op de woensdagochtend meer is, en de uitnodiging om de maandelijkse Eucharistieviering bij te wonen.

De werkgroep Hulp in de Regenboog zit te springen om versterking en Ingrid Weitenberg schrijft voor de laatste keer haar Uit de AKM... De nieuwe voorzitter, Piet Pouw, stelt zich aan u voor. De redactie verheugt zich op zijn input het komende jaar.

U kunt vervolgens lezen over een aantal acties die n.a.v. het beleidsplan ondernomen worden.

Als het goed is, krijgen de lopers van de Actie Kerkbalans het minder druk. De PGL biedt de protestante leden van de geloofsgemeenschap de mogelijkheid om hun jaarlijkse bijdrage voortaan via internet kenbaar te maken.

De komende tijd worden er tal van activiteiten georganiseerd, waarover u uitgebreid kunt lezen.

Na informatie over het schortenproject van Sary, dat door Alize de Witt en Mary Pouw nog even wordt voortgezet, en informatie over het project van Astrid Delleman, wordt wie van rekenen houdt, gemotiveerd zich in te zetten voor huiswerkbegeleiding. We sluiten af met een aantal berichten over activiteiten buiten de Regenboog, informatie over weer een nieuwe Bijbel, en de column van Frank Ressler, die uit de doeken doet waarom hij graag in de file staat.

De redactie

Brief over ruimhartige opvang vluchtelingen



Een brede coalitie van de kerken en christelijke organisaties heeft minister Ard van der Steur aangeschreven en gepleit voor een ruimhartige opvang van vluchtelingen in landen zoals Nederland. Tegelijk wordt de bereidheid uitgesproken om zich ook vanuit de organisaties en kerken in te zetten voor een menselijke benadering.

De brief geeft een aantal concrete mogelijkheden om de vluchtelingen bij te staan en de mensensmokkel tegen te gaan. Zo zouden er visa kunnen worden verstrekt bij Nederlandse ambassades in de regio, waardoor mensen niet in de handen van mensensmokkelaars worden gedreven, maar op legale wijze een route kunnen zoeken naar veiliger streken.

De kerken en organisaties pleiten voor een beleid gebaseerd op menselijke maat en vertrouwen en niet op getallen en achterdocht. Men zegt verder zich te realiseren, dat de overheid niet alleen te maken heeft met de directe opvang, maar ook met een beleid op lange termijn.

De brief is ondertekend door de Raad van Kerken (de plenaire Raad sprak onlangs in volledige samenstelling over de tekst), MissieNederland, de Nederlandse Zendingsraad en Prisma.

Hieronder volgt de letterlijke tekst:

*Aan het ministerie van Veiligheid en Justitie,
t.a.v. minister mr. G.A. van der Steur*

Geachte heer,

Net als u zijn we diep geschokt door de schrijnende beelden, foto's en verhalen van vluchtelingen die in de achterliggende weken door de media naar buiten zijn gebracht. Het stemt somber te vernemen dat mensen in een

verlangen naar leven en veiligheid in het zicht van Europa alsnog hun leven verliezen en omkomen op zee. En we voelen schaamte als we zien dat de vluchtelingen die land bereiken op allerlei manieren hinder ondervinden op hun reis door Europa. We willen dan ook onze steun uitspreken voor een Europees beleid gericht op een menselijke behandeling en op een ruimhartige opvang in landen zoals Nederland.

We richten ons in deze tijd tot onze eigen achterban om het belang van een menselijke opvang en het recht doen aan humane en christelijke waarden te onderstrepen. U mag ons, vertegenwoordigers van kerken en christelijke organisaties, daar nu en in de toekomst ook op aanspreken. Want we realiseren ons terdege dat u als overheid wel een deel van de oplossing kunt aandragen, maar ook steun nodig hebt vanuit het grondvlak. Wij zullen ons best doen om een steentje bij te dragen. En een groot deel van onze achterban heeft dat in de achterliggende periode al laten merken.



(de menselijke waardigheid in het gedrang)

We vragen u als bewindsman ook om een politieke inspanning gericht op het honoreren van de menselijke waardigheid. Die inspanningen zouden zich naar ons idee moeten richten op zowel de mogelijkheden om de mensensmokkel tegen te gaan, bijvoorbeeld door visaverstrekking bij Nederlandse ambassades in de regio, een veiliger aanbod van de vluchtcorridors en een ruimhartige toelating van vluchtelingen in ons land. We maken ons verder zorgen over de opvang van de vluchtelingen in de regio zelf. We hebben de indruk dat we samen nog te weinig bereiken; we zoeken in overleg naar maximalisering van de hulp via onze kerkelijke kanalen en we vragen u als overheid om meer inspanningen, zodat de situatie in de vluchtelingenkampen in de regio verbetert.

Het komt er nu op aan dat wat we elementaire waarden van mensenrechten en solidariteit, waar we ons in Europa in het verleden terecht

over hebben uitgelaten, nu ook in daden omzetten. We vertrouwen er op, dat u als politicus in samenwerking met uw Europese collegae daar een bijdrage aan wilt leveren. We steunen zo'n benadering, die niet uitgaat van getallen en achterdocht, maar die gebaseerd is op gevoel voor de menselijke maat en leunt op vertrouwen.

Wij wensen u wijsheid toe bij de beleidsbeslissingen die u hebt te nemen. We realiseren ons dat daarbij zowel de directe opvang als het beleid op lange termijn doordenking behoeft.

Hoogachtend,

*Dirk Gudde, voorzitter Raad van Kerken
Henk Jochemsen, directeur Prisma
Gerrit Noort, directeur Nederlandse Zendingsraad
Jan Wessels, directeur MissieNederland
namens een brede coalitie van kerken en christelijke organisaties in Nederland.*

Bron: www.raadvankerken.nl

Aandacht voor de werkgroepen



In september ben ik begonnen met alle werkgroepen in de Regenboog te bezoeken. Dit heeft een aantal redenen. Om goed te kunnen functioneren is het voor mijzelf van belang dat ik de mensen achter de namen van de werkgroepen leer kennen. Vooral hun motivatie vind ik erg belangrijk en heel boeiend. Daarnaast kijken we samen naar de doelstelling van de betreffende werkgroep die in het verleden is opgesteld. Is het nodig deze doelstelling wat bij te stellen? Kan de werkgroep op dezelfde voet verder? Past het geheel in de visie van het nieuwe beleidsplan? U ziet het, ik ga met nogal wat vragen op pad. Het is hartverwarmend dat vele werkgroepen gereageerd hebben op mijn uitnodiging om elkaar te ontmoeten. Over de voortgang hoort u later meer.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Aanwezigheid

Het is nu al twee jaar, dat ik hier echt als parttime predikant in de Regenboog mag functioneren. Natuurlijk ben ik hier vanaf het begin halftime geweest, maar omdat John en ik samen werkten was er altijd een predikant beschikbaar. Dat is nu helaas niet meer het geval. Af en toe zorgt dat voor verwarring. "Wanneer ben je er nu?", vragen mensen me dan. Ze willen me niet lastig vallen op dagen dat ik niet (hier) aan de slag ben. Ik schrijf het graag nog een keer voor u op:

In de geloofsgemeenschap werk ik standaard op maandag en dinsdag.

Maandag en dinsdag zijn de dagen dat er vergaderingen zijn, bijeenkomsten van groepen, het zijn de dagen dat ik afspraken maak met mensen, enz. enz.

Op woensdag en donderdag werk ik op school. Deze dagen reserveer ik daar echt voor en ik concentreer me dan op het schoolwerk. U zult op deze dagen dan ook meestal geen mail van me ontvangen.

Op vrijdag doe ik alle werk waar ik op de drukke maandag en dinsdag niet aan toe gekomen ben, verder probeer ik de mail zoveel mogelijk te beantwoorden. Daarnaast ben ik in het weekend een dag mijn lessen aan het voorbereiden, doe ik mijn nakijkwerk e.d. Gewoonlijk probeer ik één dag in de week vrij te houden voor mezelf en onze familie(s).

Dus: als u me nodig hebt: probeer het op de maandag en de dinsdag. Telefonisch ben ik in principe altijd bereikbaar, - ik heb nog altijd een antwoordapparaat voor de momenten dat ik niet thuis ben. Op alle andere momenten ben ik via de mail bereikbaar, al zal ik die niet altijd direct kunnen beantwoorden. En natuurlijk kunt u me persoonlijk aanschieten: op zondag in de kerk of als u me in de wijk tegenkomt.

Een hartelijke groet,
Inge Smidt, pred.

Even voorstellen: uw stagiair



Normaalgesproken is het de bedoeling dat je een diploma haalt en daarna ervaring op doet. Bij mij is het een beetje andersom. Ik heb de nodige ervaring in kerkenwerk opge-

daan en ben nu bezig met mijn tweede jaar als student Godsdienst en Pastoraal Werk bij Hogeschool Windesheim (locatie Amsterdam). In dat kader mag ik dit seizoen tot volgend jaar zomer bij uw gemeente stage lopen voor enkele uren per week. Ik heb in mijn werk ervaring opgedaan in de regionale journalistiek en communicatie. Met deze opleiding hoop ik breder inzetbaar te zijn en uiteindelijk over een paar jaar kerkelijk werker te worden.

Even voorstellen? Eric Citroen, 52 jaar. Ik woon in Lisserbroek met mijn vrouw Helma; mijn twee zoons studeren inmiddels zelf ook. Afgelopen jaar heb ik als één van de visitatoren kennis mogen maken met uw gemeente. Wat ik zag was een positieve instelling en een groot aantal plannen. Ja, de roep om jongeren is - zoals in veel gemeenten - heel duidelijk overgekomen, maar dan nog blijft er in De Regenboog genoeg te doen de komende jaren. Ik hoop daar de komende maanden een bijdrage aan te kunnen leveren. Met name zal ik me bezig houden met de communicatie en missionaire activiteiten, naast het opzetten van een aantal kringbijeenkomsten. Verder hoop ik mee te werken aan een aantal vieringen en enkele pastorale gesprekken te voeren. Alles bij elkaar voldoende om in de Merenwijk aan de slag te gaan, lijkt me. In elk geval hoop ik in dit kader velen van u te mogen ontmoeten en zie ik uit naar een fijne samenwerking.

Hartelijke groet,
Eric Citroen

Medeleven

Als u mensen kent, die eenzaam zijn, ziek, of om een andere reden misschien bezoek op prijs zouden stellen, wilt u dat dan doorgeven aan één van de pastores?
Dank u.

Wekelijkse bloemengroet



De bloemen in de kerkzaal zijn na de dienst bestemd voor een ieder die daarvoor in aanmerking komt, als blijk van belangstelling van onze geloofsgemeenschap. Indien u ons op daarvoor in

aanmerking komende mensen wilt attenderen

kunt u hun naam & adres / verpleegadres opgeven bij:

Maja van Spaandonk, telefoon: 521 43 59
E-mail: maja.v.spaandonk@live.nl

In Memoriam Sary van Oosten



Op 8 september jl. hebben we in de Regenboog afscheid genomen van Sary van Oosten-van der Neut. Sary was 64 jaar en de Regenboog zat die morgen vol met haar gezin, vrienden, familieleden, collega's van Sary en van Foort en leden van de Regenboog waar Sary en Foort al vele jaren deel van uitmaken. Niet iedereen hier wist dat Sary ziek was en dat vond Sary uitstekend. Toen ze vijf jaar geleden de diagnose alvleesklierkanker kreeg, weigerden Foort en zij zich neer te leggen bij de buitengewoon slechte prognose. Voor deze vorm van kanker wordt gerekend in maanden, eerder dan in jaren. Maar samen zochten zij een ziekenhuis uit dat met deze ziekte omging op een manier die bij hen paste. Sary, die humane voedingsleer had gestudeerd in Wageningen, onderzocht hoe ze het beste haar conditie op orde kon houden, ze bestudeerde de voorgestelde behandelingen met de medicijnen die daarbij hoorden en samen met Foort en haar arts zocht ze naar de beste manier om met deze ziekte om te gaan. Omdat de behandelingen en haar werk niet samen gingen, moest ze eerder dan ze gehoopt had stoppen met haar werk aan de Haagse Hogeschool, waar ze jarenlang les gegeven heeft en andere functies vervuld. Maar thuis zitten piekeren lag haar totaal niet. Daarom begon ze op een goede dag met het maken van (o.a.) schorten die ze op allerlei plaatsen verkocht. De opbrengst ging naar de AMC foundation, die onderzoek doet naar deze vorm van kanker. Ook in de Regenboog zijn haar schorten keer op keer verkocht. Overal in de Merenwijk en ver daarbuiten hangen de schorten met het specifieke 'Sary van Oosten' label.

Duizenden euro's heeft ze op deze manier voor het fonds bij elkaar verdiend. De AMC-foundation zette haar verhaal niet voor niets op hun website. Positief blijven en aanpakken, dat was de manier waarop Sary omging met wat haar in deze periode gebeurde. Zo had ze samen met Foort altijd in het leven gestaan. Als zeeman lag voor Foort in zijn jonge jaren de wereld open als een plaats om te verkennen en Sary deelde dat met hem. Ook later trokken ze er met groot gemak op uit en maakten op allerlei plaatsen vrienden, want de wereld was ook een plaats om mensen te leren kennen en te ontdekken wat hun gewoonten en gebruiken waren. Op hun eigen plek in Zuid-Frankrijk waren ze helemaal thuis en deelden het leven van de Fransen. Heerlijk was het om daar ook de afgelopen jaren regelmatig heen te gaan en even niet patiënt te zijn. Dat gaf de broodnodige nieuwe energie. Gewoon zoveel mogelijk meedoen met alles en zeker zo min mogelijk patiënt zijn was ook Sary's streven als ze thuis was. Ze stelde belang in de levens van de mensen die bij haar kwamen, leefde mee met vrienden, kinderen en kleinkinderen en stond er helemaal achter dat Foort zijn activiteiten buitenshuis had.

Zo bleef ze zichzelf. Want ook voor deze periode van ziekte was ze vol belangstelling voor mensen, zette ze zich in voor haar werk en voor de kerk. Geboren in een orthodox protestant gezin, waar ze een fijne jeugd beleefde, stond ze nuchter en betrokken midden in de kerk. Als die haar nodig had, dan zette ze haar capaciteiten in. Dat er een God was en een hemel was voor haar vanzelfsprekend, - zelfs op de momenten dat ze het zich even afvroeg. Het was een diepe zekerheid die haar koers bepaalde.

Even betrokken en nuchter stond ze ook in haar werk. Wat je deed, deed je goed en Sary had plezier in de studie die ze in de eerste jaren van haar huwelijk ondernam en voltooide en in het doceren daarvan. Werk waar Foort op zijn beurt helemaal achterstond. Samen droegen ze zorg voor hun maatschappelijke taken en hun gezin en met heel veel plezier stonden ze in het leven. We hebben afscheid van haar genomen met een tekst uit Zacharia; 'geef dus de moed niet op en houd vol'. Zo wilden Sary en Foort in het leven staan, in goede en kwade dagen en dat was ook wat zij samen uitstraalden. We hebben haar te ruste gelegd op de begraafplaats in Melissant waar veel van haar familieleden begraven liggen.

Inge Smidt, Pred



Marijke Dijkstra-Hoekstra

Op 9 oktober 2015 namen we afscheid van mevrouw Dijkstra. Jarenlang was ze lid van de Regenboog. Al was haar 'echte' kerk nog altijd de Petra-kerk. Wat kon ze vol genoeg en enig heimwee vertellen over die hele kerkbank die gevuld was met haarzelf, haar man en hun zeven kinderen. Het werd bijna nog mooier toen die kinderen ook nog hun aanhang meenamen. Jarenlang was de zondag de dag voor de familie, ook toen de kinderen trouwden en het huis uitgingen. Haar kleindochters vertelden hoe gezellig het altijd was bij opa en oma. Hoe ze dan speelden in de kamers boven en vervolgens beneden kwamen waar de paprikachipjes op hen wachtten.

De zorg voor haar gezin en de gezelligheid waren kenmerkend voor mevrouw Dijkstra. Haar eigen familie was ver weg in Friesland. Een logeerpartij met haar vriendinnetje bij familie in Leiden leidde tot verkering met de neef van het vriendinnetje. En met 18 trok ze uit Friesland hierheen om bij haar schoonmoeder te gaan wonen. Zo timide als ze was, stak ze de handen uit de mouwen om iets te verdienen en ging ze schoonmaken in Wassenaar. Eenmaal getrouwd woonde ze in bij haar schoonouders, waar al snel drie kinderen kwamen. Drie kinderen, die er vier bleken, want de laatste bleek tot ieders verrassing een tweeling te zijn. Verhuisd naar wat we nu een kleine flat zouden noemen kwamen er nog drie kinderen bij, maar nooit voelde het huis aan als te klein. Het was er gezellig en als pake en beppe uit Friesland kwamen was er ook nog ruimte om hen te logeren te hebben. Uiteindelijk zou het gezin verhuizen naar het grotere huis, waar de kleinkinderen zulke goede herinneringen aan bewaarden en waar opnieuw alles (katten die aan kwamen lopen) en iedereen (vriendjes, vriendinnetjes de buurvrouw die graag even aankwam) van harte welkom was. Mevrouw Dijkstra maakte zich nergens druk om en hield van de gezelligheid. Samen met haar man gaf ze haar kinderen een heerlijke jeugd. Ze hadden het niet breed en werkten hard. En zo zorgden ze er voor dat er voor de kinderen was wat ze nodig hadden. Zo rustig als haar man Jan was, zo

vrolijk was mevrouw Dijkstra. En ze bezat een humor en guitigheid die haar haar leven lang niet verlaten hebben. Tot het laatst toe sprak haar gezicht boekdelen en hield ze dat ondeugende lachje als ze iets deed waar ze veel plezier in had, maar dat misschien eigenlijk niet moest. Ach, dat roken dat ze op moest geven, ze had het met zoveel genoeg gedaan en af en toe kon ze het niet laten....

De kerk was een dragende factor in hun leven. Een goed gereformeerd gezin waren ze. Toen de kerkgang niet meer ging, keek ze zolang ze kon trouw naar de televisie op zondag. Samen met haar man gaf ze hun kinderen de belangrijke normen en waarden mee in hun leven. Net als de liefde voor de natuur. Daar genoot ze zelf zo van, de caravan in Vierhouten was lang een favoriete plaats voor de familie. En toen dat allemaal niet meer kon waren er de orchideeën die eindeloos bloeiden, de planten bakken én de duiven die daarin liepen te pikken naar voedsel.

Maar voor alles was ze lief. Heel lief. Daarvan getuigden ook de woorden van haar dochters en kleindochters op het afscheid: vol liefde voor de moeder en oma die hen zoveel liefde gegeven had, voor de warmte en de ruimte die ze had en gaf, in goede tijden en als haar kinderen het moeilijk hadden. Woorden ook over haar moed om door te gaan, wanneer het leven soms zwaar was. Maar mocht ze zich dan al laten ontvallen dat het niet altijd meeviel, altijd eindigde ze weer met 'het is niet anders' en dan probeerde ze de draad weer op te pakken. Daarbij werd ze vol liefde geholpen door haar kinderen. De laatste jaren woonde ze in de Robijnhof, waar ze regelmatig gehaald werd voor allerlei familiefeestjes. Daar genoot ze van. Op haar kamer stonden de kadootjes die ze van kleinkinderen gehad had, de foto's van haar gezin hingen er en zo had ze iedereen van wie ze hield om zich heen. Met het Hooglied van de liefde uit 1 Korintiërs hebben we van haar afscheid genomen.

Inge Smidt, Pred.

Bij de vieringen

Zondag 1 november gedenken we onze overledenen. Te midden van betekenisvolle dagen als Hervormingsdag, Allerheiligen en Allerzielen scheppen we ruimte voor onze verbondenheid met de mensen die bij ons horen,- en die ons ontvallen zijn. Eigenlijk een hele warme dag, al komt de kilte van dood en gemis even dichtbij.

Warm, want in de viering gaat het over liefde

Liefde die ons als mensen verbindt: mensen uit ons verleden, mensen uit onze omgeving, mensen uit onze vriendenkring, mensen uit ons gezin, onze geliefden.



Wij gedenken hen en daarin zijn ze weer even bij ons. Ons gedenken is warm gekleurd omdat die liefde niet voorbij gaat. Ze is geborgen in Gods liefde. Zij en wij zijn omvangen door Gods liefdevolle armen.

En was dat niet de grote ontdekking van Maarten Luther? Dat het Gods liefde is die ons draagt, nog voor wij naar Hem op zoek gingen. Dat het Gods liefde is die ons draagt in leven en sterven, zoals wij zijn. Laten we in dit licht onze lichtjes aansteken in de gedachtenisviering.

Zondag 8 november wordt de viering verzorgd door de VIP's, de Volwassenen In Progress (voorheen 'jonge gezinnen'). Zij gaan het deze zondag specifiek hebben over 'verbondenheid'. een thema dat op dit moment in de geloofsgemeenschap een grote rol speelt. Verbondenheid naar binnen (elkaar sterken en dragen in ons geloof en kerk-zijn) en verbondenheid naar buiten (kerk willen zijn in-, met- en ook voor de wijk) zijn termen die in het beleidsplan een grote rol speelden. Naar verbondenheid verlang je in onze geïndividualiseerde samenleving steeds meer. Aan de hand van Marcus 12: 28-34 over het grote gebod – God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf – zet deze groep van onze jonge mensen ons als geloofsgemeenschap aan het denken over wat verbondenheid met de naaste betekent. Ze doen dat met woorden, muziek, beelden en vormen. We hopen deze zondag onze verbondenheid ook heel concreet te voelen in de viering van de Tafel.

Zondag 29 november is het alweer de eerste zondag van de advent. De tijd vliegt. Net was het nog tijd voor de start van het seizoen, voor de start van de scholen, voor de

herfstvakantie, voor het weer starten van werk, voor verjaardagen, voor afspraken... maar vandaag beginnen we met wachten. Wachten op de tijd van God. We lezen deze zondag het begin van het evangelie naar Lucas waar de oude priester Zacharias zijn tijd uitdient. Hij is priester, hij dient God en dat doet hij met grote zorg en trouw. Hij mag zelfs het offer in de tempel brengen.



Hij hoopt op God als de behoeder van Israel, die ooit Israel een Redder zal geven. Tegelijk is hij zijn persoonlijke verwachtingen kwijt: zijn vrouw en hij hebben de hoop op een kind opgegeven. Zacharias, een adventsmens: zijn tijd is gevuld met zijn dienst en met zijn verwachtingen. Hij hoopt, hij is trouw, hij draagt zorg. Hoe reageert hij er op dat Gods boodschapper zomaar zijn leven binnenkomt en hem voor ongedachte verrassingen stelt? Wie zou dat voor mogelijk houden? Een God midden in onze tijd en werkelijkheid? Wachten betekent ook plaats maken voor een nieuwe werkelijkheid. Kunnen we dat?

Inge Smidt, pred.

Zondag 6 december. De naam van de tweede adventszondag is ontleend aan Jesaja 30. "Gij volk van Sion, zie de Naam des Heren komt van verre om de volken te verlossen". De lezing uit Lukas 1, 26-38 over de aankondiging van de geboorte van Jezus heeft daar alles mee te maken. Zoals vaker op de keerpunten van de heilsgeschiedenis wordt duidelijk dat het God is die deze wending teweegbrengt. Daar hoeft geen mens Hem bij te helpen, anders dan door zich dienstbaar en ontvankelijk voor de Eeuwige open te stellen. De tweede lezing uit Filippenzen 1, 3-11 roept ons op om alert te zijn om te kunnen onderscheiden waar het op aan komt. De viering is mee voorbereid door de koorcommissie. We zullen van de medewerking van het Regenboogkoor weer dankbaar gebruik maken door ons weer een aantal liederen uit het nieuwe Liedboek eigen te maken. Ditmaal met een heel bijzonder lied

(745) dat speciaal voor deze (zon)dag geschreven lijkt. We zingen het als Kyrie na het gebed om ontferming waarin vandaag in het bijzonder aandacht aan de kinderen geschonken zal worden.

Ds. John Boon

Op het leven! Lechajim!
Een bijzondere dienst van poëzie, verhaal en muziek

Hans Bouma, poëzie en verhaal – Frank Ressler en Michiel Ras, orgel en piano

Zondag 22 november 2015 om 10.00 uur in De Regenboog

Over wat er met Lazarus gebeurde, zijn vriendschap met Jezus, zijn vroege dood en zijn opwekking, kun je een preek houden, maar je kunt Lazarus ook zelf aan het woord laten. Dat gebeurt in deze dienst van poëzie, verhaal en muziek, zondagmorgen 22 november a.s. in De Regenboog. Met als titel Op het leven! vertelt Lazarus, zeven jaar na zijn opwekking, bij monde van Hans Bouma zijn verhaal. Een even schokkend als bevrijdend verhaal met muzikale intermezzo's.



Zeven jaar later. Iedere dag heft Lazarus met zijn zusters Maria en Martha bij de maaltijd het glas. Lechajim! Op het leven! Het leven dat doorgaat. Het leven dat gevierd mag worden.

Het verhaal van Lazarus wordt ingeleid door twee poëtisch-muzikale collages: Spreek dan van geluk (zeven Psalmen opnieuw uitgesproken) en Vaste voet aan grond. Frank Ressler en Michiel Ras zorgen hier voor een muzikale stroom waarop Hans Bouma als papieren bootjes zijn verzen neerlegt. Bootjes op weg naar de diepzee van een mensenziel.

Er is een boekentafel met uitgaven van Hans Bouma. Na de dienst kunt u hem hier spreken. De auteur is bereid boeken en bundels te signeren.

Eucharistieviering op elke 2e donderdag van de maand

Graag wil ik u er nog een keer wijzen op de eucharistieviering in het Stiltecentrum van de Regenboog op elke tweede donderdag van de maand om 7 uur 's avonds, waarin Ad van der Helm, de voorzitter van het Vicariaat, voorgaat. Deze vieringen heeft Ad van de Helm voorgesteld om toch regelmatig een eucharistieviering in de Regenboog te laten plaats vinden. Gezien de zeer drukke werkzaamheden zijn we Ad zeer erkentelijk dat hij elke maand naar Leiden komt. Helaas moet een enkele keer de viering vervallen, zoals laatst in oktober toen Ad met de bisschop de Schilderswijk in Den Haag bezocht. We hebben er uiteraard begrip voor dat hiervoor de eucharistieviering in de Regenboog moest wijken.

De vieringen hebben een katholiek karakter, maar zijn uitdrukkelijk bedoeld voor onze gehele oecumenische geloofsgemeenschap. Om alle aanwezigen zo veel mogelijk bij de viering te betrekken, heeft Ad een standaard liturgie tekst opgesteld die op de donderdagavond beschikbaar is. Daarin staan alle acclamaties en antwoorden op de gebeden. Door op alle gebeden te antwoorden (bv. met Amen) komt er meer interactie in de viering. Ook is er altijd ruimte voor het uitspreken van persoonlijke voorbeden.

Normaal zijn er zo'n 15 deelnemers bij de vieringen die door iedereen als zeer inspirerend worden ervaren. Daarom willen wij u graag op deze mogelijkheid wijzen om zelf eens een keer een viering op donderdagavond mee te maken en wellicht raakt het u ook, zodat u ook regelmatig bezoeker wordt!

In verband met verplichtingen elders zal Ad van der Helm de volgende maal een week eerder, op 5 november, voorgaan, maar daarna zal de vaste 2e donderdag in de maand weer aangehouden worden.

Frans Jagtman, vicevoorzitter Vicariaat

Morgengebed op de woensdagochtend gestopt

Het was altijd fijn midden in de week even bij elkaar te zijn voor een moment van gebed en bezinning. Het morgengebed op de woensdagochtend trok jaren een vast groepje trouwe bezoekers.

Maar afgelopen jaar vertoonde het morgengebed het patroon van de 10 kleine negertjes. Elke maand viel er weer iemand af

door verhuizing, ziekte, ouderdom, verlies van de mobiliteit en andere ongemakken. Er bleef er nog maar één over. Daarom is besloten na de vakantieperiode het morgengebed niet meer op te starten.

De mappen met de teksten, liederen en gebeden die we op de woensdagochtend gebruikten, blijven voorlopig in het Stiltecentrum staan. Daar zijn ze beschikbaar voor iedereen die behoefte heeft aan een gebedsmoment.

Ingrid Weitenberg

Ter nagedachtenis aan onze dierbaren

Onder dit kopje heeft u in het vorige Bulletin iets van onze plannen gelezen. Helaas ben ik tot de conclusie gekomen dat het momenteel niet de juiste tijd is om dit te organiseren. Er is meer ruimte nodig voor publicatie en aandacht vragen voor dit plan. Daarom hebben we in goed overleg besloten om het een jaar uit te stellen. Het is even niet anders.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Hulp in de Regenboog

De werkgroep 'Hulp in de Regenboog' verzorgt de materiële benodigdheden bij de zondagse vieringen, zoals de uitgaven van liedboeken, de collecte, de geluidsinstallatie, de kaarsen, het meegeven van de bloemen enz.

Het zijn heel concrete taken. Gemiddeld zijn de werkgroepleden eens per vijf weken aan de beurt. Vergaderen doen we, normaal gesproken, eens per jaar.

De werkgroep wil graag nieuwe leden verwelkomen. Als je een concrete, actieve, weinig tijd kostende bijdrage wilt leveren aan de zondagse vieringen, zoek dan a.u.b. contact met Marianne de Kuijper, majdekuyper@hotmail.com, tel 5215251. Je bent van harte welkom in de werkgroep.

Uit de AKM.....

Na de vakantie is de AKM weer met frisse moed begonnen aan het nieuwe seizoen. De start werd gevierd op Regenboogzondag 4 oktober met de opvoering van het stuk Noach door leden van de Rozenkring. Het bracht een verrassend nieuwe kijk op het zondvloed verhaal en de animo ons in te zetten voor een vitale Regenboog.

De Commissie Betrokkenheid heeft in de vakantie niet stil gezeten en een uitgebreid rapport gemaakt over de onderlinge betrokkenheid en de betrokkenheid naar buiten. Zowel bij de een als bij de ander mankeert er wel wat en is er werk aan de winkel.

Ter verbetering van de onderlinge betrokkenheid zijn er plannen voor het instellen van een pastoraal meldpunt en het toerusten van vrijwilligers in pastoraal bezoekwerk. Dit is nodig omdat de beide pastores met hun beperkt aantal uren te weinig tijd hebben om zelf op alle aanvragen in te gaan. Natuurlijk blijven de pastores altijd beschikbaar voor een persoonlijk gesprek, maar in veel gevallen kan een goed toegeruste vrijwilliger ook voldoen aan de vraag om persoonlijke aandacht en gesprek.

Ook wees het rapport Betrokkenheid op de wenselijkheid voor meer aandacht en scholing voor vrijwilligers in het algemeen. Daar heeft de AKM nog geen concrete plannen voor, maar het is wel onder onze aandacht.

Ook voor de betrokkenheid naar buiten stonden in het rapport een aantal aanbevelingen., o.a. gespreksavonden over meer maatschappelijke onderwerpen. Daar gaat aan gewerkt worden. De AKM is al begonnen met contacten te leggen in de wijk en zo meer zichtbaar aanwezig te zijn in de Merenwijk. We hebben het dan over onze betrokkenheid bij de Wijkacademie Opvoeden, een project van maatschappelijk werk, Libertas en andere wijkorganisaties om het leefklimaat in de Merenwijk te verbeteren.

Verder heeft de AKM op haar vergadering nog eens goed naar de financiën gekeken. Dit begrotingsjaar (tot 31 december 2015) zitten we goed. Er is genoeg buffer om extra geld voor scholing (zie boven) uit te geven. Maar in komende jaren voorzien we aanzienlijke tekorten. Dat komt vooral door de vele plannen voor vernieuwing en revitalisering van onze geloofsgemeenschap en de extra uitgaven die zij met zich meebrengen. Daarom beraden we ons over de mogelijkheden extra fondsen te werven.

Het gaat weer een druk jaar worden voor de AKM met veel omvormingen en nieuwe initiatieven. Ik ben dan ook bijzonder blij dat ik het voorzittersstokje (wij doen niet aan hamers) mag overdragen aan Piet Pouw. Met zijn warm kloppend hart voor de Regenboog en zijn vele jaren bestuurservaring is onze geloofsgemeenschap in deze cruciale tijd bij Piet in vertrouwde en goede handen. Rest mij nog u allen heel hartelijk te bedanken voor het vertrouwen en de bemoediging die u mij als

voorzitter gegeven heeft. Dat heeft me al die jaren geïnspireerd en gemotiveerd.

En het afscheid op 4 oktober was echt hartverwarmend!

Dank U wel!

Ingrid Weitenberg

Piet Pouw: nieuwe voorzitter AKM



Tijdens de Startzondag is Piet Pouw (1945) als nieuwe voorzitter van de AKM geïnstalleerd. Hij volgt Ingrid Weitenberg op, die deze zomer besloten heeft haar voorzitterschap te beëindigen.

Hieronder stelt hij zich voor.

Toen wij in 1973 in de Merenwijk kwamen wonen, troffen wij een oecumenische geloofsgemeenschap aan, waarin wij ons, komend uit twee tradities, al spoedig thuis voelden. In de Regenboog werden onze drie kinderen gedoopt, bezochten zij de crèche en kindernevendienst en namen ook deel aan de viering met kinderen, die toen nog een paar keer per jaar plaatsvond. Als gezin werden wij echte Regenbogers: Mary in vele functies en activiteiten (nog steeds!), ik zelf als een regelmatig kerkbezoeker. Wel deed ik toen al vrijwilligerswerk, bestuurlijk in een aantal musea en bij ICOM (International Council of Museums), bij jeugdschaakclub Op Eigen Wieken en ging met een verstandelijk beperkte voetbalenthousiast naar UVS.

Na mijn pensionering als directeur van de Reinwardt Academie, een HBO opleiding voor museummedewerkers, ben ik actief geworden in de Regenboog als penningmeester van de Beheerscommissie, de huidige Stichting Beheer. Vorig jaar heb ik op verzoek van de AKM samen met Peterhans van den Broek het Beleidsplan 2014-2017 geschreven, dat wij de pretentieuze titel Vitale Oecumene hebben gegeven. Het was een zeer inspirerend proces, waarin wij vele gesprekken hebben gevoerd, veel schriftelijke reacties hebben

ontvangen, als ook vele suggesties tijdens een themadag in mei. Het gaf mij niet alleen inzicht in wat er in de Regenboog leeft, maar ook het vertrouwen dat onze oecumenische gemeenschap met zoveel betrokken leden nog een mooie toekomst voor zich heeft! Gezien mijn gevorderde leeftijd heb ik aangegeven maar voor één jaar het voorzitterschap op mij te nemen, ook in de overtuiging dat een generatiewisseling in de Regenboog dringend nodig is. Vooruitlopend op een nieuwe bestuursstructuur wil ik als onafhankelijk voorzitter fungeren, niet gebonden aan één van de twee kerkgenootschappen. Ik hoop dit jaar met de AKM een bijdrage te kunnen leveren aan een aantal in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen: een nieuwe bestuursstructuur, een bestuurlijk jaarplan (samen met het RK Vicariaat, de Wijkkerkenraad en de Stichting Beheer), het bevorderen van de interne en externe betrokkenheid, een communicatieplan en een vrijwilligersbeleid. In een aantal commissies is dit proces al in volle gang gezet, een paar voorstellen zijn al in de AKM besproken. Tussentijds zal er zeker een informatiebijeenkomst georganiseerd worden, om de leden van de geloofsgemeenschap de gelegenheid te geven op deze plannen te reageren.

Ik hoop op een goede samenwerking met de AKM en natuurlijk met u allen! Als u mij wilt bereiken, kan dat telefonisch: 071-5215726 of per email: p.pouw@hotmail.com.

Betrokkenheid, hoe verder?



In het beleidsplan 'Vitale Oecumene' wordt betrokkenheid van leden en niet-leden bij de geloofsgemeenschap van vitaal belang genoemd voor het bestaan en voortbestaan van de geloofsgemeenschap. In de eerste helft van 2015 is in verschillende groepen en overleggen gesproken over concrete uitwerking van de doelstellingen die in het beleidsplan worden genoemd. Dit heeft een notitie 'Hoe verder met betrokkenheid?' opgeleverd die in september in de AKM is

besproken en de aanzet is voor volgende stappen.

Interne betrokkenheid

Bij interne betrokkenheid gaat het om omzien naar elkaar in de geloofsgemeenschap. Dit gebeurt op informele, ongeorganiseerde manier waar mensen samenwerken in werkgroepen, elkaar kennen van bijeenkomsten, wanneer de zondagse bloemengroet wordt gebracht en op vele andere manieren door de onderlinge relaties die in de geloofsgemeenschap ontstaan. Naast deze informele en ongeorganiseerde aandacht en zorg voor elkaar staat het pastoraat. Traditioneel berust dit bij de pastores en in de protestantse kerk ook bij de ouderlingen en diakenen. Pastoraat door de pastores staat door de afnemende formatie onder grote druk en schiet te kort, terwijl onze geloofsgemeenschap niet de traditie van pastorale zorg door ouderlingen en diakenen kent. Opvallend is dat de geloofsgemeenschap geen werkgroep Pastoraat heeft die voor het geheel van pastorale zorg verantwoordelijk is. In het verleden waren er de werkgroepen Dienstbaarheid en actie, Informatie en Pastorale zorg. De eerste bestaat niet meer en de laatste twee zijn samen gegaan als werkgroep Wijkcontacten. Daarnaast is er nu ook de Bezoekgroep. De pastores werken samen met Peet Valstar aan de vormgeving van pastorale zorg die past bij de huidige situatie. Het idee is een pastoraal aanspreekpunt in te stellen, een pastorale werkgroep te vormen en leden van de geloofsgemeenschap te ondersteunen in het verlenen van pastorale zorg door een training te geven. De komende tijd moet dit plan verder worden uitgewerkt.

Externe betrokkenheid

Bij externe betrokkenheid gaat het om de relatie van de geloofsgemeenschap met de inwoners van de Merenwijk ongeacht hun kerkelijke betrokkenheid. De vraag is waarom we betekenis willen hebben voor de hele Merenwijk. We weten dat heel veel mensen los van de kerk op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit. Die mensen willen we graag laten delen in de dingen waaraan we zelf veel plezier beleven en zin ontlennen, waardoor we van elkaar leren, wijzer worden, ons geestelijk versterkt voelen en die ons leven verrijken. Een tweede antwoord is dat we als kerk de opdracht hebben om diaconale hulp te verlenen.

Om met het laatste te beginnen, de werkgroep MOV/ZWO is in een project 'Wijkbedrijf

Merenwijk' gestapt dat wordt aangestuurd vanuit het buurtcentrum Op Eigen Wieken. In dit project worden voor en door mensen uit de Merenwijk diverse diensten aangeboden met als uitgangspunt 'voor wat hoort wat'. Al langer participeert de Regenboog in het overleg Buurtpartners samen met Radius en Op Eigen Wieken en er zijn al heel lang contacten met het huis voor verstandelijk gehandicapten aan de Valkenhof.

Als het gaat om geloof, zingeving en spiritualiteit hebben we veel in huis: zondagse vieringen, doordeweekse bijeenkomsten over gedichten, film, muziek en schilderijen die een middel zijn om te praten over zingeving en spiritualiteit, mogelijkheden voor een persoonlijk moment van rust, stilte en verdieping in het stiltecentrum, de gelegenheid voor een persoonlijk gesprek in de Open Regenboog, enzovoort. Een nieuw initiatief is 'Gesprek op Maandag' (voorlopige werktitel), dat de gelegenheid moet bieden om over actuele onderwerpen reflecterende, onderzoekende gesprekken te houden die bedoeld zijn om de eigen gedachten te scherpen zonder in directe oordelen te vervallen. De gesprekken moeten ook aantrekkelijk zijn voor niet-kerkelijk betrokkenen. Deskundige inbreng voor deze gesprekken wordt gezocht onder inwoners van de Merenwijk. Naar buiten toe moet de Regenboog meer en beter dan nu neergezet worden als een ontmoetingsplek voor geloof, zingeving en spiritualiteit voor alle Merenwijkers. Dat vraagt om een goede en weldoordachte communicatie met de wijkbewoners. De commissie Communicatie werkt hard aan een nieuwe, eigentijdse opzet van de communicatie van de geloofsgemeenschap.

Plannen, plannen, maar hoe realistisch zijn ze?
We kunnen wel veel willen maar kunnen we het ook waar maken? Hebben we mensen genoeg voor al die plannen, hebben we geld genoeg? Dat zijn cruciale vragen en daarom heeft Klaas Telgenhof van 'Kerken behouden voor Kerken' de opdracht gekregen om als buitenstaander in de vorm van een 'quickscan' te onderzoeken wat die plannen betekenen aan benodigde menskracht en middelen en hoe onze geloofsgemeenschap die kan opbrengen. Wij willen de Regenboog graag behouden als kerk voor de Merenwijk. Daar zijn de plannen op gericht en de adviezen van Klaas Telgenhof gaan ons daar naar wij hopen bij helpen.

Peterhans van den Broek

Werk in uitvoering: de werkgroepen binnen de nieuwe bestuursstructuur

In het Bulletin van september hebben we geschreven dat een commissie, bestaande uit Peterhans van den Broek, Ingrid Weitenberg en Wilbert Bots, bezig is om de bestuursstructuur binnen onze geloofsgemeenschap te vereenvoudigen en efficiënter te maken.

Een van de zaken die aangepakt gaat worden, is het herstructureren van de werkgroepen.

Alle bestaande werkgroepen worden in de drie reeds bekende clusters vieren, leren, dienen en de nieuw te vormen cluster communicatie, ondergebracht. Gezien het grote belang van communicatie, zowel intern als extern, wordt dit nieuwe cluster gevormd. Alle werkgroepen die iets met communicatie te maken hebben, krijgen hierbinnen een plaats. Momenteel is een commissie bezig om de plannen rond communicatie nader uit te werken.

Het cluster jongeren wordt opgeheven, aangezien vrijwel alle activiteiten rond jongeren te maken hebben met vieren. De bestaande werkgroepen rond jongeren komen binnen het cluster vieren.

Elk cluster heeft een themagroep bestaande uit drie à vier vertegenwoordigers uit de werkgroepen. Deze themagroep is verantwoordelijk voor het beleid binnen een cluster en draagt zorgt voor de samenwerking en coördinatie tussen de werkgroepen binnen een cluster. Eenmaal per jaar organiseert de themagroep een jaarlijkse clusterbijeenkomst voor alle vrijwilligers binnen het cluster, met als doel vorming en toerusting van de vrijwilligers en onderlinge afstemming.

Eén van de leden van de AKM is ook lid van de themagroep en fungeert hierbij als "linking pin" tussen het cluster en de AKM.

Hoe verder

De komende tijd zal de commissie "bestuursstructuur" een avond met de werkgroepen binnen een cluster organiseren om de plannen verder toe te lichten en om opmerkingen plus ideeën te verzamelen voor de verdere uitwerking.

Wilbert Bots

Bestemming gelden milieufonds 2014

Ook dit jaar hebben weer veel mensen van de Milieugroep zich ingespannen om oud papier

en oud ijzer in te zamelen voor een goed doel. Er is aan een mooi bedrag gekomen van €1349,19!

Heel veel dank aan al diegenen, die bij de containers hebben gestaan om alle spullen aan te nemen, te sorteren en netjes op te stapelen. Sinds een aantal maanden wordt ook een winkelwagen neergezet voor de Voedselbank. Dat werkt goed.

Eveneens dank aan al diegenen, die hun kranten en andere waar verzamelen en aanbieden aan de milieugroep.

Opgevallen is dat er vanuit de geloofsgemeenschap geen bovenmatig gebruik is gemaakt om goede doelen aan te dragen. U wordt voor volgend jaar van harte uitgenodigd om dit wel te doen.

Het verzamelen van gelden is een bijdrage van onze geloofsgemeenschap voor doelen, waarmee onze leden iets 'hebben'.

De AKM ziet graag dat zoveel mogelijk geld wordt besteed aan externe doelen.

Dit jaar zijn de volgende bestemmingen aangewezen, waaraan het geld besteed wordt:

Stichting brood voor weeskinderen.

Het gaat hier om een gift voor een organisatie, die in één van de armste landen van Afrika, in de hoofdstad van Burundi een bakkerij project gaat opzetten als opleidingsplek voor jongeren. Zie verder: www.broodvoorweeskinderen.nl

Regenboogkoor

Jaarlijks hebben we in november een koordag. Het Regenboogkoor geeft de dirigent en de organist voor deze dag een vergoeding. Op deze dag wordt o.a. het kerstrepertoire ingestudeerd. Bovendien is de koordag een moment dat de band tussen de koorleden wordt versterkt. Het Regenboogkoor zingt niet of nauwelijks nog buiten de kerkdiensten, daardoor hebben we geen extra inkomsten meer.

"Hart-kussens" naaigroep Epicentrum

De dames van de naaigroep van het Epicentrum Slaaghwijk te Leiden maken hartvormige kussens voor vrouwen met borstkanker. Het kussentje past onder de arm, waardoor het de pijn kan verlichten. Daarnaast herinnert de hartvorm de mensen (in behandeling bij de Mammavoli van het LUMC) eraan, dat ze er niet alleen voor staan, dat aan hen wordt gedacht. Kosten zijn voornamelijk materiaalkosten. Zie ook : www.epicentrumleiden.nl

Eye Care Foundation

Een kleine organisatie, met als inzet een goede oogzorg m.n. voor de allerarmste mensen in ontwikkelingslanden. Ze doen dit via Nederlandse oogartsen, die hulp, opleiding en training geven aan lokale mensen en zo de oogzorg structureel verbeteren. Er worden bijv. 'oogkampen' ingericht om in korte tijd zoveel mogelijk mensen aan staar (verantwoordelijk voor 80% van blindheid in deze gebieden) te kunnen opereren.

Beamerproject Regenboog

Namens de AKM, Ester Korbee-van Hille
secretaris AKM

Opbrengst collecten augustus-oktober 2015

Datum	1 ^e mandje	2 ^e mandje	Kindernevendienst	Bestemming 2 ^e mandje
2-aug	€ 83,37	€ 74,95	€ 6,50	PGL Onderhoud kerkelijke gebouwen
9-aug	€ 72,44	€ 62,70	€ 1,00	Diaconie
16-aug	€ 90,72	€ 96,18	€ 2,35	PGL Godsdienst onderwijs
23-aug	€ 49,85	€ 35,45	€ 3,60	Kerk in Actie, Zomerzending
30-aug	€ 122,80	€ 115,70	€ 5,35	RK Verkeersmiddelenactie
6-sep	€ 144,45	€ 121,76	€ 7,90	Diaconie
13-sep	€ 124,84	€ 125,12	€ 3,15	Kerk in Actie, Jeugdwerk
20-sep	€ 78,60	€ 57,30	€ 3,00	Pax (Pax Christi/IKV)
27-sep	€ 130,25	€ 110,10	€ 8,85	RK Kinderen missiedag
4-okt	€ 173,75	€ 145,13	€ 3,60	Kerk in Actie, Kerk en Israël
4-okt	€ 272,30	Extra collecte Kerk in Actie, Vluchtelingen		

Digitalisering Actie Kerkbalans



Het College van Kerkrentmeesters (PGL) heeft in 2015 een begin gemaakt met de digitalisering van de Actie Kerkbalans. Een groep van ca. 150 gemeenteleden doet daarin thans mee. Die groep willen we graag uitbreiden, want het bespaart aanzienlijk op de inzet en het werk van de vrijwilligers én op de kosten.

Hoe werkt het?

U mailt uw volledige naam, adres en e-mailadres naar kerkbalans@kerkelijkbureauleiden.nl. Uw e-mailadres wordt door het kerkelijk bureau ingevoerd in de ledenadministratie. Begin januari 2016 krijgt u van het Kerkelijk Bureau een e-mail om te controleren of de gegevens correct zijn ingevoerd. Bij die mail ontvangt u dan meteen de folder van de Actie Kerkbalans. In de week van 18 januari 2016 krijgt u vanuit de ledenadministratie een e-mail met een link naar onze webwinkel. Door de instructies te volgen kunt u uw toezegging voor 2016 digitaal doorgeven. U hebt daarbij m.b.t. betaalmaanden en betaalwijzen de mogelijkheden die het formulier ook biedt. U ontvangt dus geen papieren toezeggingsdocumenten meer.

Wilt u meedoen? Graag! Hebt u vragen over Kerkbalans Digitaal? De medewerkers op het Kerkelijk Bureau zullen uw vragen graag beantwoorden.

Zelfscan Merenwijk

In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Leiden zijn twee instrumenten opgenomen om het reilen en zeilen van de wijkgemeenten te evalueren. De ene is de 'matrix' en de andere de 'zelfscan'. Op grond van de matrix wordt de beschikbare personele formatie voor pastorale zorg (dominees en kerkelijk werkers) verdeeld. De matrix is o.a. gebaseerd op het aantal leden van de wijkgemeente en de opbrengst van de Actie Kerkbalans. Bij de meest recente beoordeling had de Merenwijk recht op 0,45 fte dominee. Omdat de matrix maar een heel eenzijdig beeld geeft van wat er leeft en gebeurt in een wijkgemeente krijgen de wijkgemeenten de gelegenheid om zich aan de hand van een zelfscan te presenteren in de Algemene

Kerkenraad. Op 24 november 2015 krijgen wij de kans om te laten zien waar onze oecumenische geloofsgemeenschap voor staat. Een zelfscan vraagt om een kritische reflectie. Bij het opstellen van ons eigen beleidsplan 'Vitale oecumene' hebben we al kritisch naar onze sterke en zwakke punten gekeken en daarom is er geen reden dat nog eens over te doen. Belangrijke aandachtspunten uit de zelfscan zijn het steeds grotere beroep dat er op vrijwilligers moet worden gedaan, de wens om de Regenboog te behouden voor de Merenwijk, de wens om een plek te zijn voor alle inwoners van de Merenwijk die geïnteresseerd zijn in geloof, zingeving en spiritualiteit, de wens om diaconaal present te zijn in de wijk, de vormgeving van de oecumene en de zorg om vergrijzing van de inwoners van de Merenwijk, de leden van de geloofsgemeenschap en de bestuurders. Op 24 november willen we aan de hand van een fotopresentatie laten zien hoe veel leven er is in de Regenboog en hoeveel plezier we daar met elkaar aan beleven. Om maar in willekeurige volgorde wat te noemen: inzamelen oud papier, regenboogdis, barbecue, gesprek op zondag, regenboogkoor, viering van Allerzielen, Palmpasenoptocht, enz., enz. Kortom geen verhaal van kommer en kwel maar van een vitale gemeenschap die wel realistisch en bewust bezig is met haar toekomst.

Peterhans van den Broek

Bijeenkomsten jongerengroepen

De jongvolwassenen komen bij elkaar op dinsdag 10 november, om 19.45 uur in de pastoreskamer. Als je graag eens wilt komen kijken, neem dan contact op met Wander Gubler. Je bent van harte welkom (wander_gubler@hotmail.com). Op dinsdag 7 december hebben we de decemberbijeenkomst bij één van de leden thuis. Vind je het leuk daarbij aan te schuiven: welkom. In de decemberbijeenkomst nemen alle aanwezigen iets lekkers mee en iets wat hen boeit, raakt of inspireert in de tijd voor kerst.

Als je je aangetrokken voelt tot de groep VIP's (volwassenen in progress) kun je voor verdere gegevens contact opnemen met Jan-Pascal van Best (janpascal@vanbest.org). Beide groepen vinden het altijd leuk als er mensen geïnteresseerd zijn, dus voel je niet verlegen.

Van harte welkom! Inge Smidt, pred.

De taal van muziek



Een nieuwe reeks avonden waarin cultuur en geloof elkaar ontmoeten. In het vorige Bulletin werd deze reeks al aangekondigd. Ondertussen zijn een paar data veranderd. De juiste data vindt u onderaan dit bericht.

In oktober hebben we geluisterd naar de ontwikkeling in de muziek vanaf de Middeleeuwen naar de (hoog)renaissance. Het was hele andere muziek dan wij gewend zijn. Vaak verwezen tonen en klankkleur naar een andere - hemelse - werkelijkheid. Andere keren kon je duidelijk horen hoe straatliedjes omgezet waren tot iets verheveners door er religieuze teksten op te zetten. Dat was muziek die uitnodigde tot dansen. Aan de hand van de muziek hebben we een beetje meegeleefd met de pelgrims van oude tijden.

De avonden in november en december zijn weer heel anders van karakter. Tien november luisteren we naar de dramatische vertolking van het requiem. Een requiem is een mis die in de katholieke eredienst wordt opgedragen voor de doden, tijdens uitvaartdiensten, op het feest van Allerzielen (2 november) of als bijzondere mis voor overledenen. De gedachte heerste dat het opdragen van een requiemmis het verblijf van de zielen van de overledenen in het vagevuur bekortte.

Later verdween deze gedachte naar de achtergrond, maar requiemmissen bleven gecomponeerd worden. Na het tweede Vaticaans concilie verandert de requiemmis van karakter.

Wij concentreren ons deze avond op de dramatiek van het requiem van Verdi (1874) en het requiem van Fauré (1899), dat een totaal ander karakter heeft. Daarnaast leggen we 'ein Deutsches Requiem van Brahms (1866). Waar de vaste tekst van de Latijnse dodenmis de ziel van de overledene begeleidt en hem helpt verlossing te bereiken, gaat Brahms er van uit dat niet de overledenen hulp en troost nodig hebben, maar de nabestaanden. Daartoe kiest hij niet de vaste teksten van het requiem, maar Bijbelteksten in de vertaling van Maarten Luther.

Acht december luisteren we naar een keuze uit de vele soorten kerstmuziek die in de loop der eeuwen en plaatsen binnen de christelijke cultuur is ontstaan. We proberen te ontdekken wat de kerstmuziek destijds aan de gelovigen die kerst vierden wilde vertellen en wat voor ons de boodschap van kerst is.

Van harte welkom. Nogmaals: de avonden zijn wel met elkaar verbonden, maar staan qua onderwerp ieder op zichzelf staan. Opgave is prettig, dan weten we hoeveel stoelen we klaar moeten zetten, maar voel u vooral vrij om te komen. We beginnen normaal gesproken om 20.00u en de avonden vinden plaats in het stiltecentrum.

De data van de andere avonden zijn: 10/11, 8/12, 12/1 (20.30u!), 2/2, 1/3, 5/4, 31/5 of 7/6 (de laatste avond stellen we vast in overleg met de deelnemers).

Inge Smidt, pred.

Poëziemiddag: "Trek het je (niet) aan"

Zijn (hand)schoenen en een zomerjurkje aanleiding tot het schrijven van een gedicht? Mensen trekken elke dag van alles aan en uit, maar hoe zit dat met God? Die kindervraag stelt Schulte Nordholt in een grappig vers. Je kan je ook zorgen over dingen maken, of je er juist niets van aantrekken. Ook daarover lezen wij o.a. teksten van de dichters Hans Lodeizen, Rogie Wieg, Martin Bril, Kees Winkler en Alexander Pola. Deelnemers kunnen ook zelf een vers rond dit thema meenemen.

Datum en tijd: woensdagmiddag 11 november van 13.30 tot 15 uur
leiding: Ronald da Costa
graag opgeven bij Anja Rijken, tel. 071 5216606

Film in de Regenboog



In de tweede film van dit seizoen staat een jonge vrouw centraal, die alleen door solidariteit van haar collega's haar baan kan houden. datum: 1 december 2015 (dinsdag)
tijd: 19:30 uur
entree: 5 euro

Sandra (Marion Cotillard) heeft net te horen gekregen dat ze haar baan kwijtraakt. Haar zestien collega's kregen van de baas de keuze voorgelegd: een bonus van 1.000 euro of Sandra's baan. De meesten kozen voor zichzelf. "Ik heb niet tegen jou gestemd," legt één van hen uit. "Ik heb voor mijn bonus gestemd."

Een vriendin heeft geregeld dat er op maandag een herstemming komt. Sandra heeft precies één weekend de tijd om haar collega's thuis op te zoeken en hen te smeken van de bonus af te zien zodat zij haar werk kan behouden.

Maar ja: studerende kinderen, de gasrekening, een dure echtscheiding, de angst zelf ontslagen te worden...

"Verplaats je eens in mijn situatie," zegt een van haar collega's halverwege de film. Dat is natuurlijk het mooi uitgewerkte centrale thema van *Deux jours, une nuit*: empathie, compassie in al zijn vormen en gedaanten. En dat is ook precies wat een goede film als deze bij je teweegbrengt. Je leeft mee, van begin tot einde.

Edo Elstak

Het Kerstverhaal en de Bijbel

Het kerstverhaal is misschien wel het meest bekende verhaal uit de bijbel. Echter, in de loop van de eeuwen is er met dit verhaal nogal wat gebeurd waardoor het verhaal allerlei toevoegingen heeft gekregen. Dit is gebeurd o.a. door kerstliederen, door kerstprentenboeken en boeken met kerstverhalen. We gaan op een ludieke wijze eens kijken naar wat het kerstverhaal ons allemaal te vertellen heeft. Wat staat er in de bijbel? Wat beelden we uit met kerststallen? Wat zingen we in onze kerstliederen?

We komen bij elkaar op maandag 14 december om 20.00 uur in de Regenboog. Voor de organisatie is het van belang dat u zich even aanmeldt. U kunt dit doen via mijn mailadres. Ik hoop velen van u te ontmoeten

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Email: hoogerv2@xs4all.nl

Persoonlijke verdieping op weg naar Kerstmis

De Jezuïeten hebben opnieuw (na een retraite voor de Veertigdagentijd) een Adventsretraite uitgewerkt. Voor sommige mensen stoot het woord "retraite" af, maar dat hoeft helemaal niet. Retraite is een 'duur' woord voor

verdieping, verstilling. Daarbij is het een persoonlijke weg. Het is een manier van bidden waarvoor de 'stappen' worden aangereikt. U kunt aan deze retraite deelnemen via uw computer maar er is ook contact met andere retraitanten mogelijk.

Hoe gaat het in zijn werk?

U meldt zich aan bij www.ignatiaansbidden.org door uw mailadres achter te laten. U krijgt dan met ingang van de 1e zondag van de Advent (= 29 november) dagelijks een Bijbeltekst toegestuurd waar u mee kunt bidden. In diezelfde mail staat hoe u het gebed kunt vormgeven.

Daarnaast is er in de Regenboog de mogelijkheid om elke week met elkaar te delen wat dit met u heeft gedaan. U kunt daar ook met vragen terecht of ideeën op doen. Deze groepsgesprekken zullen plaatsvinden op de woensdag en wel op de volgende data: 2 – 9 – 16 december van 10.00 uur tot uiterlijk 11.00 uur. De gesprekken vinden plaats in de pastoreskamer.

Voor de groepsgesprekken dient u zich apart aan te melden. Zie de site of onderstaand adres.

Let wel, de groepsgesprekken zijn een extra aanbod. Als u er de voorkeur aan geeft om het traject alleen te gaan, prima. Besef dat je dit nooit alleen doet. De ervaring leert dat er in het Nederlandstalige gebied van Nederland en België rond de 10.000 mensen mee doen.

U bent van harte uitgenodigd.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster
Email: hoogerv2@xs4all.nl

Schortenproject Sary



Op 2 september 2015 is Sary van Oosten overleden. Zij was een bekend en trouw lid van onze oecumenische geloofsgemeenschap, waarmee zij zich met hart en ziel verbonden voelde.

Ondanks de beperkingen van haar ziekte heeft zij zich, met grote wilskracht en veel

enthousiasme en plezier, ingezet voor het BioPan project van de AMC Foundation, voor het onderzoek naar en de bestrijding van de ziekte kanker.

Voor dit doel heeft Sary meer dan 400 schorten (voor volwassenen en kinderen) zelf ontworpen, gemaakt en verkocht. Daarmee heeft zij een bedrag van bijna € 10.000,- bij elkaar weten te krijgen. Een ongelooflijke prestatie!

Nu zijn er een aantal schorten en stoffen over die nog niet verkocht zijn. Wij zouden deze graag in november na afloop van een zondagse kerkdienst willen verkopen in de ontmoetingsruimte. Zo willen wij proberen om voor Sary de € 10.000 vol te maken. Het zou geweldig zijn als wij hierin met elkaar slagen!

Mary Pouw, Alize de Witt

Project Astrid Delleman in Nicaragua

Beste mensen

Nu in alle rust nog achter de computer in een huis wat voor de helft leeg is, maar er nog goed bewoonbaar uit ziet. Maar volgende week op Schiphol, om daadwerkelijk de stap te zetten naar Juigalpa te gaan, om aan die kant de plannen voor het gemeenschapshuis voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf 15 jaar en hun begeleiders, dichterbij te brengen. Geïnspireerd door de visie op woongemeenschappen door de internationale Ark gemeenschappen (www.larchegouda.org). Onze insteek is dat dat begin 2016 van start zou moeten gaan.

Geïnspireerd om een goede woonplek voor mijn zoon Jonathan te creëren, maar ook vanuit de ervaring dat het aantal voorzieningen in Nicaragua voor mensen met een verstandelijke beperking minimaal is. De ouders/familie krijgen geen ondersteuning en anderen weten zich vaak geen raad hoe met deze mensen om te gaan. Voor zover bekend, is in heel het land één instelling in Managua (hoofdstad), als opvang/ woonvoorziening voor deze doelgroep. Daardoor krijgen mensen met een verstandelijke beperking geen extra aandacht of slechts heel beperkt.

Nicaragua behoort tot de armste landen van Latijns Amerika. Ministeries hebben zelf geen geld om veel in de genoemde doelgroep te investeren. Wel zijn er wetten die rechten geven aan de genoemde doelgroep.

Door mijn eerdere ervaringen in Juigalpa (1990-1995, 1998-2003), het netwerk dat ik daar nog heb, mijn ervaringen met mensen met beperkingen en mijn Ark-ervaringen, heeft



men mij gevraagd mee te helpen bij het opzetten en goed neerzetten van een dergelijke

gemeenschap in Juigalpa.

Graag schrijf ik af en toe een stukje voor het Bulletin om jullie de gelegenheid te geven mee te leven, ook als voorbereiding op de activiteiten die door de MOV groep ondernomen zullen worden om een steentje bij te dragen aan onze plannen. Een geste waar ik erg dankbaar voor ben. Zeker ook door de goede herinneringen, die ik ook aan de tijd van kerken in de Regenboog bewaar. Meer uitleg over het hoe en wat van het project kun je lezen op: <http://www.vivirjuntos.org> de stichting die is opgericht om te ondersteunen.

Hartelijke groeten
Astrid Delleman

Wij en het Wijkbedrijf Merenwijk

Sinds enige tijd zoeken wij naar mogelijkheden om onze betrokkenheid naar buiten in daden om te zetten. Wij hebben daarvoor contact gezocht met het buurthuis Op Eigen Wieken en daardoor zijn wij betrokken geraakt bij het Wijkbedrijf Merenwijk.

Wat houdt dat in? Bewoners van de Merenwijk helpen elkaar, met als uitgangspunt 'voor wat hoort wat'. Er zijn drie soorten 'klussen': karweitjes in en om het huis, begeleiding naar winkel of gezondheidscentrum, huiswerkbegeleiding. Een voorbeeld: iemand wil een schilderij ophangen maar heeft geen hamer: dat wordt dan geregeld via het Wijkbedrijf Merenwijk en dat betekent ook dat degene die de hulp heeft gekregen een tegenprestatie zal leveren, bijvoorbeeld door met iemand naar de dokter te gaan.

Wij als Regenboog willen ons inzetten voor de huiswerkbegeleiding. Wij zijn hiermee gestart op donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur in Op Eigen Wieken.

Hoe gaat het in zijn werk? Ouders melden hun kind aan met een hulpvraag, bijvoorbeeld mijn kind heeft moeite met rekenen. Voorwaarde is wel dat het kind gemotiveerd is en dat het zelf huiswerk meeneemt. Bovendien nemen de ouders het op zich om een tegenprestatie te leveren.

Hoe ziet dat er nu uit? Op donderdagmiddag komen er kinderen met hun huiswerk en gaan aan het werk aan een grote tafel in de ontmoetingsruimte. Komen ze ergens niet uit, dan kunnen ze dat vragen. De ervaring tot nog toe is dat het vooral gaat om rekenen, spelling en woordenschat. Kinderen hoeven niet twee uur te blijven (liever niet, ze zijn al de hele dag op school geweest), maar tussen 15.00 en 17.00 uur zijn ze welkom om huiswerk te maken. Het zijn vooral kinderen van de basisschool, maar ook enkele keerlingen van het voortgezet onderwijs melden zich aan. Het lijkt er op dat dit een kansrijk initiatief is, maar het kan alleen slagen als er voldoende mensen zijn die hier wat tijd voor vrij kunnen en willen maken, denk hierbij aan twee uur per maand.

Uit ervaring kan ik zeggen: het is leuk, dankbaar en zinvol werk. Ik wil iedereen die er meer van wil weten uitnodigen om eens langs te komen op donderdagmiddag (behalve 26 november) om te kijken hoe het er aan toe gaat, dan merk je vanzelf of het iets voor jou zou kunnen zijn. Je kunt mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen.

Wat zou het machtig mooi zijn als wij dit als Regenboog zouden kunnen realiseren!

Cecile Werner, tel 071 8887405
chm60werner@gmail.com

Uitnodiging om mee te gaan naar het stadsklooster in Den Haag

Beste kinderen van de kindernevendienst, ben je tussen de 6 en de 13 jaar? Graag nodigen we je uit voor een bezoek aan het stadsklooster in Den Haag.

Op zondag 8 november zullen we als kindernevendienst van de Regenboog een bezoek aan het stadsklooster in Den Haag gaan brengen. We gaan vanuit de Regenboog met de fiets naar het station en vandaar met de trein naar Den Haag. Daar lopen we 10 minuten naar het klooster, waar broeder Frans ons alles over het stadsklooster zal vertellen. We verwachten je op 8 november om uiterlijk 9:45 uur voor De Regenboog. Om ongeveer

13:30 uur zijn we daar terug en als we terug zijn eten we samen nog wat in de Regenboog. Om 14:15 uur kun je weer naar huis of kunnen je vader of moeder je op komen halen. Hopelijk lijkt het jullie ook leuk, leerzaam en interessant en melden jullie je allemaal aan.

Groetjes, Broeder Frans en de kindernevendienstleiding
Opgeven kan via de mail;
geertjanlisette@casema.nl

Uitnodiging Projectkoor Kinderkerstfeest



Het projectkoor voor het kinderkerstfeest begint weer in november. We oefenen kerstliederen voor de viering van 24 december. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om mee te zingen. Je kunt je het gemakkelijkst opgeven per e-mail: ute.braig@gmx.de of b.nieuwenburg@versatel.nl of bellen met Bärbel Nieuwenburg, (tel. 522 78 15) of Ute Braig-Scherer (tel. 7850739) of je bij iemand anders van de kindernevendienst melden.

Met een hartelijke groet
Barbara Heubeck

De kindernevendienst in de Advent

Als pastoraal team hebben we er dit jaar voor gekozen om de jongeren in onze gemeenschap te benaderen om mee te werken aan de kindernevendienst in de Advent. Persoonlijk heb ik een doorlopend verhaal geschreven over engeltjes die zich soms gedragen als bengeltjes. Maar uiteindelijk mogen ze mee doen in het engelenkoor om het Gloria te zingen in de kerstnacht. Een wat ongewone benadering wellicht maar erg leuk en verdiepend. We hopen dat veel jongeren en kinderen deel

zullen nemen aan de kindernevendienst in de Advent. De jongeren hebben een voorbereidende bijeenkomst op zondag 1 november na de viering in de pastoreskamer. Alle jongeren zijn daarbij van harte welkom! En de kinderen..... Volg het verhaal en kom naar de kindernevendienst.

Marianne Hoogervorst – pastoraal werkster

Muziek in de Advent: J.S. Bach, Weihnachtsoratorium

Ter voorbereiding op de viering van de geboorte van Christus, laten Dries van den Akker sj en Gery van der Vlies op twee avonden het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach horen met vertaling van de Duitse tekst en toelichtingen op tekst en muziek.
Datum/tijd: donderdag 3 en 10 december 2015 van 19.30 tot 21.30 uur
Locatie: kapel Stanislashuis, Westplantsoen 73, 2613 GK Delft
Aanmelding: Dries van den Akker sj, tel. 06-48634693
e-mail: dries.vd.akker@jezuieten.org.

Wereldgebedsdag



Op 4 maart 2016 vieren we wereldgebedsdag. Tot dan zijn er nog een paar maanden, denkt u? Maar de liturgie is geschreven door Cubaanse vrouwen, afkomstig uit verschillende kerken. In Leiden willen we deze dienst ook oecumenisch

vorm geven. Daarom willen we de tijd nemen, om met elkaar in gesprek te gaan. We beginnen in november met een eerste bijeenkomst. Daarbij informeren we ons over het land Cuba, en verdiepen ons in de gebeden van deze vrouwen. Ze hebben als titel boven de dienst gezet: Ontvang MIJ als een kind. Door hun kijk op de bijbel willen we ons laten inspireren. Wilt u meedoen, bel of mail dan met Barbara Heubeck-Duijts 071-5223403. heubeck@hetnet.nl, of met Else Pierrot 071-5144906

Meer informatie staat op www.wereldgebedsdag.nl of <http://www.worlddayofprayer.net>

Barbara Heubeck-Duijts

Theologie Voor Geïnteresseerden: Een ontdekkingsreis in de wereld van geloof en bijbel

Interesse in theologie, maar er nooit toe gekomen om daar wat mee te doen? Misschien is de cursus "Theologie voor geïnteresseerden" dan iets voor u. Het is een driejarige cursus. De cursus heeft een oecumenisch karakter en gaat uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Ook is het mogelijk om losse lessen te volgen. In de lessen komen de belangrijkste theologische vakken aan de orde, zoals oude en nieuwe testament maar ook kerkgeschiedenis, kerk en maatschappij, dogmatiek, liturgiek en nog een aantal andere vakken die u een brede visie geven op theologie, kerk en samenleving. De cursus is voor iedereen toegankelijk.

In januari 2016 start er weer een nieuw 1e jaar. Bij voldoende deelname (minimaal 12) kunt u kiezen om de lessen op woensdagavonden of op donderdagmiddagen te volgen. De kosten voor de cursus bedragen 225,- euro per jaar. De cursus wordt gegeven in wijkcentrum Eltheto, Azaleastraat 2 (hoek Laan van Meerdervoort, bij de Bethlehemkerk) te Den Haag.

Ook is het mogelijk eerst de informatiebijeenkomst bij te wonen, waar u alvast kennis kunt maken met de lesstof van een viertal vakken en een aantal docenten die een proefles zullen geven. De informatiedag wordt gegeven op 7 november 2015 van 10:00 - 13:00 in het wijkcentrum Eltheto Azaleastraat 2 (hoek Laan van Meerdervoort, bij de Bethlehemkerk) te Den Haag. U bent vanaf 9.30 van harte welkom. Geïnteresseerd? Opgave mogelijk tot 21 december 2015!

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website www.tvgdenhaag.nl. Opgave en informatie: mevrouw Annemarie van Duijn tel. 0714073566, e-mail v.van.duyn1@kpnplanet.nl

De Samenleesbijbel:

Een nieuwe manier om samen met kinderen de Bijbel te lezen



De Samenleesbijbel bevat de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 500 pagina's extra materiaal voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Dit materiaal helpt kinderen en hun (groot)ouders samen de Bijbel te lezen en erover door te praten. Daarmee

voorziet het in een grote behoefte.

De ideeën over geloofsopvoeding zijn veranderd: ouders van nu willen op een meer gelijkwaardige manier met hun kind over de Bijbel praten. De meer dan duizend gespreksvragen in de Samenleesbijbel helpen daarbij. Aan de hand van de vele weetjes, doe-opdrachten en illustraties die direct bij het bijbelverhaal geplaatst zijn ontdekken kinderen zelf waar de bijbelverhalen over gaan. Al het extra materiaal houdt rekening met verschillen in kennis(niveau), leervoorkeuren en de leeftijd van kinderen. De Samenleesbijbel bevat ook 32 themapagina's en een cd met 40 nieuwe liedjes.

(Groot)ouders vinden het belangrijk om de Bijbel door te geven aan hun (klein)kinderen, maar weten niet precies hoe ze dat moeten doen. 'De stap tussen de kinderbijbel en de gewone bijbel ontbrak nog', vertelt Rieuwerd Buitenwerf, algemeen directeur van het Nederlands Bijbelgenootschap.' En die stap konden wij nu maken, omdat er met de Bijbel in Gewone Taal een vertaling beschikbaar is die duidelijk is voor iedereen.'

Theologen en pedagogen hebben meegewerkt aan de Samenleesbijbel en veel gezinnen hebben het materiaal getest. Buitenwerf: 'Uit de reacties van ouders en kinderen blijkt: het werkt echt! Ik ben blij dat de Samenleesbijbel er is, zodat ieder kind nu zelf de Bijbel kan ontdekken.'

De Samenleesbijbel is bedacht en gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Uitgeverij Royal Jongbloed en JOP (Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland) werkten eraan mee.

Prijs: € 59,95. Leden van het Nederlands Bijbelgenootschap kunnen € 10,- korting krijgen met de bon uit het ledenblad Bijbel dichtbij.

De Samenleesbijbel in het kort

- de complete tekst van de Bijbel in Gewone Taal
- 3 routes door de Bijbel op verschillende niveaus, verdeeld in 425 stappen
- meer dan 1.000 gespreksvragen bij de bijbeltekst
- honderden 'weetjes', doe-opdrachten, puzzels en spellen
- meer dan 1.000 illustraties: tekeningen, cartoons, foto's, landkaarten
- 32 themapagina's
- 40 nieuwe liedjes (inclusief cd)
- omvang ca. 2.200 blz.

Zie voor meer informatie:
www.bijbelgenootschap.nl

De voorbereiding

De meeste mensen die zondagochtend de viering bezoeken, komen binnen als de organist(e) al bezig is met het inleidende orgelspel. Nu is het niet zo dat wij organisten binnenkomen en 'zo maar een deuntje spelen' en de liedbegeleiding zomaar uit de mouw schudden. Er gaat wel degelijk een voorbereiding aan vooraf.

Als ik de aanstaande zondag op het rooster sta, dan vormen zich de eerste ideeën in het begin van de werkweek. De file op mijn vaste route naar kantoor is daartoe een van de geschikte momenten (met de kanttekening dat er nog geen verband is aangetoond tussen het aantal files op de A13 en het organistenrooster van de Regenboog). Ik begin meestal met de twee momenten dat ik bijna altijd orgelliteratuur speel: het inleidend orgelspel en uitleidend orgelspel. Voor de dienst vaak muziek in de categorie Bach, Buxtehude of oude Engelse of Italiaanse meesters tot en met Mendelssohn Bartholdy. Kun je op een romantisch Engels orgel zoals het onze dan Bach en Buxtehude spelen? Jazeker, een kwestie van je beperken tot een aantal registers en vooral geen strijkend klinkende registers gebruiken. De klankkleur Fifteenth 2' van het Great Organ (onderste klavier) geeft zoveel boventonen, dat je een heel aardig plenum hebt voor vorengenoemde 'Duitsers'. Het denkwerk zit hem ook in het nagaan wanneer je bepaalde stukken voor het laatst hebt uitgevoerd. Ik hou er geen lijst van bij, doch bepaalde stukken komen elk jaar wel een keer voorbij.

Na de dienst meestal een stuk uit de hedendaagse orgelliteratuur van Engelse of Amerikaanse origine. We hebben tenslotte een Engels orgel en daarop klinkt dat toch het best.

En als de componist vraagt om 'fortissimo', dan krijgt hij ook 'fortissimo' of in het Engels: 'full organ'. Even een tip tussendoor: wilt u een echt Engels 'full organ' horen... ga dan eens luisteren naar het nieuwe Father Willis-organ in de Hooglandse Kerk (ook reeds buiten te horen op de Hooglandse Kerkgracht..).

Van 'full organ' naar het meditatieve orgelspel na de overweging. Voor mij een heel belangrijk en inspirerend element van de viering. Ons orgel is ontzettend goed geschikt om met warme, strijkende klanken en de zwelkast een meditatieve sfeer te creëren. Stukken van componisten uit diverse landen zijn er genoeg voor deze gelegenheid, doch regelmatig valt de keuze op een improvisatie op een lied uit de viering. Een van mijn favoriete registraties: de zachte strijkende Viole d'Amore en Vox Celestes en dan de melodie op de Waldflute 4' van het Great Organ, doch een octaaf lager gespeeld.

Als alle keuzes zijn gemaakt (inclusief hetgeen tijdens de collecte zal worden gespeeld), dan moet er toch ook geoefend worden. Inmiddels heb ik dan de liturgie op donderdag al gemaild gekregen (een luxe ten opzichte van eerdere organistenposten waarbij je pas op

zaterdagmiddag de liederen doorgebeld kreeg). Ik heb thuis een digitaal orgel staan (jaja, een Engels model uiteraard, ik hoor u denken) en kan daar prima op oefenen. Ook ontstaan dan bepaalde voorspelen op een lied, of schrijf ik zelf een zetting op omdat die toevallig al spelende ontstaat en ik die later (wellicht) nog eens wil gebruiken. Ook vormen zich de gedachten over de keuze van de registers tijdens de diverse coupletten. Wel apart, ik realiseer me door het opschrijven van deze column...dat ik van al die muziekkeuzes, stukken en registraties...niks opschrijf. Alle gemaakte keuzes zitten klaarblijkelijk in mijn hoofd en dat gaat (meestal) goed.

Dan de zondagochtend, ik arriveer rond 09:00 uur in de kerk om alle literatuurstukken een keertje door te spelen, bepaalde passages die niet helemaal lopen nog even te oefenen en te checken of de geplande registraties inderdaad passend zijn. Zodra de klok begint te luiden begint voor mij al de viering. De orgelmotor wordt ingeschakeld, de registratie klaargezet, even concentreren...en wat er dan tijdens de viering allemaal anders kan lopen dan gepland...dat wordt de volgende geschreven bijdrage.

Frank Resslerer

Agenda

- Rozenkring: elke derde maandag van de maand van 20.15 tot 22.00 uur.
- Inloop koffieochtend: elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Repetitie Regenboogkoor: elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur;
- Inzamelen oud papier, metaal en kleding: elke eerste donderdag van de maand van 09.00 tot 21.00 uur;
- Meditatie: Elke vrijdag van 09.15 tot 10.00 uur;
- Mothers Prayers: elke eerste vrijdag van de maand van 10.30 tot 12.00 uur;
- Regenboogdis: elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 tot 20.00 uur;
- Regenboog open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;
- Stiltecentrum open: elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur;

November		
Zo 01	11.30 u	Vorbereidende bijeenkomst Kindernevendienst
Do 05	19.00 u	Eucharistieviering
Di 10	19.45 u	Jongvolwassenen
	20.00 u	De taal van muziek
Wo 11	13.30-15.00 u	Poëziemiddag
December		
Di 01	19.30 u	Filmavond
Wo 02	10.00-11.00 u	Groepsgesprek Persoonlijke Verdieping
Di 08	19.45 u	Jongvolwassenen
	20.00 u	De taal van muziek
Wo 09	10.00-11.00 u	Groepsgesprek Persoonlijke Verdieping
Ma 14	20.00 u	Het Kerstverhaal en de Bijbel
Wo 16	10.00-11.00 u	Groepsgesprek Persoonlijke Verdieping